

onsdag 12 februari 2020

Med en saxofon i Buenos Aires, Argentina

Hedvig Lärka har varit i Buenos Aires i lite över en vecka när vi pratar med henne över nätet. Det är minus 4 timmars skillnad till Sverige. Hedvig sippar på en kopp kaffe och visar oss en kopp med yerba mate, en koffeinhaltig, uppiggande dryck, framställd av växten yerba mate, mycket populär i Argentina. Att få en egen lägenhet på 9:e våningen med air conditioner på så kort tid, är både tur och skicklighet. Det är sommar nu och ca 30 fuktiga grader. Spanskan fungerar utmärkt efter 6 års studier inklusive ett års vistelse i Nicaragua.

Hedvig är utbytesstudent från Lund. Hon kombinerar juridik och litteraturstudier. Terminen i Buenos Aires sträcker sig t.o.m. examensperioden i juli. Hon kan läsa vilka kurser hon vill och har en bra lokal mentor som kan råda henne.

Den dominerande politiska kraften i Argentina har länge varit peronistpartiet, som numera är splittrat i en rad fraktioner. För tillfället känns läget stabilt och tryggt tycker Hedvig. Till hösten, väl tillbaka i Lund, kommer Hedvig att arbeta med sitt examensarbete, som förmodligen handlar om rätten till sina 'digitala data'. Målet för Hedvig är att syssla med forskning i framtiden. Hennes drivkraft är att gå djupt in i ett ämne och på så sätt öka det gemensamma vetandet. Läsning av skönlitteratur är Hedvigs sätt att koppla av. Hon viftar med ett mycket slitet exemplar av Tjechovs 'Noveller', naturligtvis på spanska. Det allra viktigaste och svåraste för att klara studierna är att känna sig trygg och säker. Därför borde alla som uppfyller kriterierna söka till Gyllenstierna-Weitz Stiftelse! Med stipendiet får man just ett helt annat lugn i ryggen - allting blir enklare, roligare.



Hedvig minns sin barndom i Öved och Skartofta. Fram till 10 års ålder gick hon i den trygga byskolan i Brandstad. Hennes första lärarinna, Britt-Marie, var inspirerande och pedagogisk. Numera är huset i Skartofta familjens sommarhus och Hedvigs barndoms paradiset, som hon gärna återvänder till.

Hur kopplar du av frågor vi? Läsning förstås, umgås med mina vänner, klättring och jag spelar saxofon. Saxofonen är med i Buenos Aires, en viktig del av Hedvigs identitet. Och bergen finns där redan.

Hedvig Lärka, vi önskar dig lycka till i fortsättningen!